

IK BEN DE BESTE



STAP 1

1. Waar of niet waar? Voor elk juist antwoord krijg je twee punten.

- Geel is de mooiste kleur
- Van chips word je moddervet
- Chauffeurs in een rode wagen rijden agressief
- De herfst is het mooiste seizoen
- Knappe jongens hebben bruine ogen
- VT4 is de leukste televisiezender

2. Wie heeft de hoogste score?

3. Is er discussie mogelijk over de antwoorden? Hoe komt dat?

STAP 2

1. Vergelijk de uitspraken in de linkerkolom met die in de rechterkolom. Wat is het verschil?

Lies kwam vandaag op school met een nieuw kapsel.	Lies staat beeldig met haar nieuwe kapsel.
Gregie De Maeyer kreeg voor zijn boek <i>Fietsen</i> de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Jeugdliteratuur.	Gregie De Maeyer schrijft zo goed dat hij voor zijn boek <i>Fietsen</i> de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Jeugdliteratuur kreeg.
Het Griekse eiland Rhodos trekt ieder jaar heel wat toeristen.	Het prachtige eiland Rhodos is een bezoek meer dan waard.
In het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis loopt een tentoonstelling over sprookjes.	De tentoonstelling in het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis brengt op een boeiende manier een heleboel sprookjes tot leven.
Op Sint-Valentijn worden de verliefde paartjes gevierd.	Al dat gedoe rond Sint-Valentijn is maar flauwekul.

STAP 3

1. Lees aandachtig de volgende tekstjes. Je kan er telkens twee ontdekken die over hetzelfde onderwerp gaan. Zoeken maar!

2. Probeer de teksten nu in twee groepen te verdelen. Hoe maak je het verschil?

<p>Vorige maand kregen wij de telefoon-gidsen van ITT Promedia thuisbezorgd en gisteren werd er aangebeld door iemand die ons de Belgacom-telefoon-gids overhandigde. Samen wegen al die gidsen zo'n 4,5 kilo.</p>	<p>Als de winter er aankomt, halen de daklozen elk jaar weer het voorpagina-nieuws. Het is een schande dat in een <i>beschaafd</i> land als België mensen letterlijk in de kou blijven staan. De vereniging voor daklozen voerde al vele acties. Sommige met resultaat. Zo toverde men in Brussel een oud schoolgebouw om tot het "Kasteel van de Eenzaamheid", een thuisplekje voor daklozen. Een lovenswaardig project!</p>
<p>Het is niet de taak van gewone burgers het werk van de politie over te nemen. Ze krijgen geen opleiding en weten ook niet goed wat ze moeten doen als ze op eens oog in oog staan met professionele gangsters. Bovendien vermindert de criminaliteit zo niet, maar verschuift ze enkel. De dieven gaan dan stelen in gemeenten die nog geen burgerwacht hebben.</p>	<p>In India, Pakistan en andere landen knopen kinderen van zes jaar urenlang tapijten. Hun kleine vingertjes kunnen beter de fijne knoopjes leggen dan de vingers van volwassenen. In Egypte wekt men kinderen midden in de nacht om bloemblaadjes te gaan plukken. Die gebruikt men om parfums te maken. De kinderen moeten ze voor zonsopgang plukken. Dan hangt de dauw er nog op en ruiken de blaadjes beter.</p>
<p>In België is een nieuwe wet die het onthaal van vluchtelingen voortaan strenger regelt. Wie uit zijn of haar land gevlucht is om politieke redenen, kan in België blijven, maar men zal de vluchtelingen verdelen over het hele land. Wie naar ons land komt als economische of clandestiene vluchteling, wordt vanaf nu zo snel mogelijk teruggestuurd. In afwachting van hun erkenning kunnen asielzoekers bovendien enkel in onthaal-centra terecht.</p>	<p>In de arme landen moeten kinderen al heel jong werken. Naar hun gezondheid kijkt men nauwelijks. De bazen hebben graag dat kinderen voor hen werken, want die kosten minder. En zo kan die heer in zijn villa zijn centen tellen, terwijl kinderen als slaafjes voor hem werken. Misdadig is dat!</p>

